



National – ekstremisme og Kommunalvalg 2021

Danmark for danskerne var i 1990`erne det danske nazistpartis hovedparole. ” ”Danmark for danskerne – udlændinge ud”.

Ingen danske politikere ville dengang deltage i det råbekor, der bar nazi tegn og gik heilende hyldestmarcher for afdøde Rudolf Hess bl.a i Roskilde og Greve. ¹

Det var i hans navn der blev råbt ”Danmark for danskerne”.

Du kunne jo spørge, hvad det har med kommunalvalget i november 2021 i Danmark at gøre. Og svaret vil være, at vi med stor vrede ser skiftende regeringer anvende forsimplede forklaringer på velfærdsstatens forfald: ”*Det er naboens skyld. Vi sir det bare – for din skyld*”. *Udlændinge ud af almennyttige boliger! Danmark for danskerne!*

Der mangler boliger, der kan betales

- **Nedrivning af almennyttige boliger** –udnævnt som ghettoområder. Der bor for mange mennesker uden oprindelig dansk etnicitet, med for lidt indkomst og uddannelse.

Regeringen flytter de mennesker, der bor der, og udskammer dem som mindre værdifulde borgere. De stigmatiseres som ikke-vestlige borgere, selvom de er født i Danmark. De omtales som mindreværdige borgere.

Vi spørger: Hvem anvist boligen til beboerne. De samme politikere, der har udpeget boligerne som et ghettoområde? Al fornuft er udeladt – tilbage står ren og skær racisme: **Politisk udgrænsning af mennesker på baggrund af oprindelig etnicitet.**

Kommunerne mangler arbejdskraft

- **Indvandrerkvinderne skal ud af hjemmene.** Statsministeren udpeger indvandrerkvinder, de er som gruppe skyldige i manglen.

Vi spørger: hvem er det, der gør rent i byerne, på hospitalerne og tager lavtlønsjobs? Hvorfor argumentere med etnicitet og ikke social indplacering.

Kriminalitet og frygt i gaderne

- **Indvandredrengene har skylden.** Statsministeren giver udtryk for, at de larmer og skaber utryghed. Ministeren skaber afstand til drenge, der har levet hele deres liv i Danmark, er i gang med uddannelse og er danskere. **Vi spørger:** Er man indvandrer når man er født i Danmark.

¹ Hess var den sidst levende tyske nazi fører. Han blev kendt skyldig i krigsforbrydelser og sad fængslet i Spandau- i Berlin, til sin død i 1987.



Kommunalvalget 2021

Ved dette kommunalvalg har vi udvalgt nogle af de højreekstreme partier og deres kandidater, der baserer deres politik på negativ omtale af udlændinge og flygtninge.

Vi begynder med det gamle parti, Dansk Folkeparti, der måske overhales af de nye grupperinger i deres højreekstremisme.

DF et parti i opløsning.

Vi nævner nogle af kandidaterne, opstillet i København, der har gjort sig bemærket med negative generaliseringer og vredesudbrud mod muslimer og generelt mod flygtninge. Vi har valgt nogle eksempler på racismen, der fortsat gror i DF.

I København stiller **Finn Rudaizky** op som nr. 1 til Borgerrepræsentationen. Han var tidligere opstillet og valgt for socialdemokratiet i Kbh. gennem mange år, en trådte ind i DFs gruppe i 2008. Han er modstander af moskeer i Danmark og protesterer mod oprettelsen af "Palæstinas Plads" i København på Nørrebro. I den forbindelse må vi nævne, at han er fhv. formand for Det Mosaiske Trossamfund.

Lars Vestergaard opstilles som nr. 2. Hans antimuslimske holdning træder tydeligt igennem, når talen falder på den islamiske religion. Til "Vesterbro Liv" d. 18. feb. 2021 siger han i sin argumentation mod opførelsen af moskeen ved Amerikavej på Vesterbro -: *"I 30'ernes Tyskland var det også de få, der var ekstreme, de øvrige borgere sagde ikke fra, men til sidst fulgte den almindelige borger de ekstreme, da de var mange nok. Lige nu i Danmark er flertallet henrykte over 'multi-kulti', og overser de vanvittige holdninger til blandt andet homoseksualitet, jøder, kvinders ligestilling og frafald fra islam".* Et klodset forsøg på at omskrive Martin Niemøllers citat mod passivitet overfor nazismen.

Cheanne Nielsen, opstilles igen. Ved sidste valg var hun opstillet som nr. 4. Den gang talte hun om udlændinge, der "svindlede og stjal, voldtager og dræber, og mishandler Danmark". Det var ingen succes. Denne gang er hun opstillet som nr. 8. At udvælge Cheanne Nielsen igen vil ikke give DF færre problemer. I dag er hun suppleant til Borgerrepræsentationen. Hendes mærkesager er: "sundhedstjek til hunde med hjemløse ejere". Om de hjemløse ejeres forhold har hun ingen mening. Hun opfordrer desuden til at skrue ned for befolkningstilvæksten og sige nej til bilfri søndage. Avisen Danmark. Sept. 2021.

Faxe- Haslev. Opstillet til byrådet er Steen Petersen. I et opslag på Facebook den 29. juli i år beskriver Steen Petersen hvad hans fremgangsmåde i forhold til flygtninge ville være, hvis han var i de italienske myndigheders sko: *Først skal man kommunikere sine intentioner om magtanvendelse, siden skal man stoppe bådflygtninge med magt og i sidste instans skal man bruge skydevåben for at ramme."*

Steen Petersen skriver onsdag den 13. oktober, at han som Faxe Kommunes repræsentant i kommunesamarbejdet/Sjælland blev orienteret om, at Danmark har modtaget cirka 900 "flygtninge" fra Afghanistan. De ville blive fordelt til kommunerne efter samme principper, som tidligere.

Han mener, at dette er *"en dårlig idé med de afghanske "flygtninge".... Vi skal ikke hjælpe dem mere, vi skylder dem intet, de må tage konsekvensen af deres egne fejle handlinger! De er ikke velkomne i Faxe Kommune!*

Uddrag fra d. 19. oktober i "faxenyt".

Vi afslutter med partiets stifter.

Pia Kjærsgaard optrådte på DF's landsmøde totalt ukontrolleret og vredt, da talerne gik hende imod.

Yderligere trådte hun op på talerstolen og afleverede flg.

Udtalelse: *"Jeg vil godt sige, det der med tørklæder, ja, det er meget, meget kvindeundertrykkende, men det har åbenbart også et eller andet at gøre med, at muslimske mænd ikke kan holde fingrene fra kvinderne, hvis ikke de er dækket fuldstændig til. Og det gælder også små piger helt ned til otte-ti år,«*

At anklage for pædofili i offentligheden – u-kommenteret fra ledelse, eller et regeringsparti. Hvor usselt.

Nye Borgerlige.

Liste D er det parti, der forsøger at tage over, hvor DF slipper. Vi bringer i udvalg nogle af kandidaternes udsagn.

Ved sidste kommunalvalg havde NB opstillet Aia Fog i København, Poul V. Jensen i Gentofte. Ingen af kandidaterne blev valgt. De er ikke opstillet ved 2021 valget. I mellemtiden har der været Folketingsvalg, og her fik Nye Borgerlige 4 mandater.

De fire fra sidste kommunalvalg: Partiets stifter Pernille Vermund, der var spidskandidat til region Hovedstaden er valgt ind i Folketinget, Lars Boje Mathiesen var opstillet som spidskandidat i Århus (og regionen) er også valgt ind i Folketinget.

Desuden er Peter Seier Christensen valgt ind i Folketinget sammen med Mette Thisen. De var også opstillede ved sidste kommunalvalg. En række af tidligere DF kommunalmedlemmer var opstillede for Nye Borgerlige sidst, men blev ikke valgt ind.



Kærsgaard og racistiske udtalelser. Kjærsgaard i efterfølgende debat med Sikander Siddit på BTs sendeflade efter hendes racistiske udtalelser om muslimske mænd. Racistiske udtalelser skriver vi, For i dag trækker Pia Kjærsgaard ikke nogen i retten, når hun bliver beskyldt for at have racistiske synspunkter. Det har te hun tidligere forsøgt., Men ved en dom ved Højesteret i 2003 fik rettens medhold i, at vi måtte kalde Kjærsgaard en politiker, der havde racistiske udtalelser.

København. Nye Borgerlige har opstillet Niels Peder Ravn som spidskandidat. Han udtaler: at han: *”synes det skal undersøges, om domstolene dømmes etniske danskere hårdere, end de dømmes indvandrere.”* citat Facebook. Han mener det må være en fejl., at forskningen viser at sigtede, som tilhører etniske minoritetsgrupper, dømmes sjældnere, end sigtede med dansk baggrund. Forskerne påpeger, at det skyldes, at flere med indvandrerbaggrund sigtes grundløst. Facebook.

En adgangsbillet til Nye Borgerlige er, at man kan levere på kriminalisering af udlændinge.

Anastasia von Wildenrath Løvgreen opfordrer: *Kvinder vi må ” reflektere over hvilke forandringer, vores samfund gennemgår i disse år. Kvinder, der er bange for at bevæge sig igennem de københavnske gader efter arbejde, eller en god bytur. Frygten for at blive endnu et offer. Og ja, så lad os sige det højt, offer for den islamiske dominansadfærd. Frygten for at møde en islamisk volds- drabs – eller voldtægtsmand.* Citat fra Indblik 15.04 2021.

Hun leverer på den anden stereotypi - Voldtægtsmænd er ikke danske.

Malte Larsen Formand for Nye Borgerliges Ungdom: Han vil kæmpe for et mere trygt og sikkert København. *Vores hovedstad er hårdt ramt af den massive mellemøstlige indvandring. Vi hører om alt for mange tilfælde af grov kriminalitet såsom overfald, voldtægter og knivstikkerier – særligt rettet mod unge i nattelivet, og ofte begået af indvandrergrupper.* facebook 14. juni 2021. **Han leverer på, at kriminalitet og vold begås af indvandrergrupper.**

Regionerne. Opstillet i region Hovedstaden er: **Anette Skafte** tidligere formand og spidskandidat for DF i Lyngby Tårnbæk. Hun forlod DF, fordi *de ønskede at stille en muslim op til næste valg., så flød bægeret over.* Kilde d. 11. juni 2020 i sn.dk

På Frederiksberg opstiller **Helle Rosenvig** som spidskandidat, hun kommenterer: *Til kommunal politik, behøver man ikke engang være dansk statsborger for at stille op eller stemme, så reelt overlader de folketings valgte beslutningen til fx medborgere der har en interesse i at fremme islamisme..... På Frederiksberg er islamismen også godt i gang. Politikerne bruger dine og mine skatte penge på at fremme det islamiske samfund, men værst af alt, så spiller kirken en aktiv rolle i at fremme moskeerne i Danmark..... Skal DIT Frederiksberg blive til et nyt multikulturelt center som vi ser på Nørrebro ?*

Bornholm. Gitte Frigioni er Nye Borgerliges nye spidskandidat på Bornholm til det kommende kommunalvalg. Den tidligere kandidat, der var vaccinemodstander, blev fjernet efter at have kaldt Søren Brostrøm for morder. Frigioni er også en del af vaccinemodstandermiljøet.

Hun refererer bl.a til læge **Vibeke Manniches** ideer om Corona pandemien. Manniche er i september måned sat under skærpet tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed i et år. Styrelsen vurderede, at "der er begrundet mistanke om, at læge Vibeke Manniche vil kunne udgøre en forringet sikkerhed på grund af alvorlig kritisabel faglig virksomhed."

Mannicke har gennem årtier været en aktiv person i et antimuslimsk og fremmedfjendsk miljø. Hun var medstifter af gruppen kaldet "Kvinder for frihed" i 2006 sammen med Karen Westh, der i dag opstiller for Liberal Alliance og Lone Nørgaard, som vi vender tilbage til. Hun deltog senere i omegnen af Pegida og "For Frihed". Ytringsfriheden har efter vores overbevisning mødt sit "men", når friheden anvendes til falske myter, vold og chikane af udpegede mennesker på baggrund af deres etnicitet. De er passende overgangfigurer til liste Æ.

Frihedslisten. Liste Æ.

Frihedslisten skriver om sig selv, at det er en fælles liste til både kommunal- og regionsrådsvalg 2021. Fælles for alle kandidater, der stiller op for Frihedslisten er, at de siger, at de kæmper for frihed i samfundet, for familien og for individet. En række af dem er en del af et større Coronanetværk. I denne sammenhæng kunne vi læse følgende... "Lige pludselig vågner jeg op i en slags medicinsk diktatur- en slags sundhedsfascisme". De fleste af de opstillede i denne gruppe er bidragydere til det antimuslimske univers.

I København opstilles 5 kandidater. Blandt kandidaterne dukker nogle kendte navne op fra det højreekstreme miljøer.

Som nævnt **Lone Nørgaard** fra det antimuslimske "For Frihed", der er opstillet på Frederiksberg og til regionen. For Frihed har gennem tiden givet plads til både nazister fra Dansk Forum og racister som Rasmus Paludans "skare" og beskæftiger sig mest af alt om "ytringsretten" til at tilsvine muslimer.

Flemming Blicher opstiller også for liste Æ til Regionen. Blicher kender vi fra Men in Black, som har været samlingssted for Coronademonstrationerne. De ønsker at afsløre, at der har fundet et Coronabedrag sted i Danmark. Listen dækker også en række personer, der har etableret et "forfatningsparti".

Kent Nielsen opstiller for Frihedslisten i Ringsted Kommune. Han har også tidligere været en del af Rasmus Paludans "skare". Kent Nielsen videofilmer sine aktioner ex. vis. foran Christiansborg, hvor han truer og forfølger sundhedsministeren. Han mener, som de øvrige på listen, at Corona- vaccinerne er udtryk for et folkebedrag og folkemord.

Charlotte Petersen og Henrik Vendelbo Petersen opstillet i Gentofte Kommune De var ved sidste valg opstillet for Nye Borgerlige. De forsøger denne gang at få indflydelse via Frihedslisten.

Rasmus Paludan. **Liste P** opstiller til valget i Region Hovedstaden. På samme liste opstiller **Rolf Larsen-Jensen og Klaus Pabst Rosenlund**. Alle med en fortid i Paludans mange partinavne. Danske Patrioter er et parti stiftet af Toke Utzen Lorenzen og Phillip Bagge, der begge er udbrydere fra Stram Kurs. De er ikke opstillet. Det var Toke U.L. der forfulgte og chikanerede Sikander Siddiques forældre ved Folketingets åbning.

Eftertanke

Efter præsentation af denne udvalgte skare af højreekstreme kandidater til Kommunalvalget i 2021 vender vi tilbage til den dominerende diskurs i den politiske dagsorden. Vi står i en situation, hvor regeringen ekskluderer en række borgere både sprogligt, strukturelt og ideologisk.

Den "skyldige" nabo vi talte om, i indledningen, kan være fra Palæstina, Irak, Pakistan, Tyrkiet, Afrika og nu Afghanistan. Alle lande, der er tidligere kolonier. Lande, der til stadighed udbyttes af de vestlige lande, lande hvor Danmark aktivt har deltaget i konflikter og krige. Vi har ikke behov for forsimplede generaliseringer om skyld og skam.

Miljøkatastrofer betyder sult og sygdomme, oversvømmelser og nød. Krige og konflikter betyder ødelæggelser, angst og nød. Det skaber flygtninge og migranter på vejene til Danmark og de øvrige rige lande.

Måske tager politikerne fejl. Måske vil de fleste mennesker gerne høre sandheden om de krige og konflikter som Danmark har medvirket til og deltaget i. Om de forhold, der har skabt de mange flygtninge, der ulykkeligvis har været nødt til at forlade alt, det de kender og hvor de er født. Måske vil de fleste gerne have mulighed for selv at tage stilling og ikke indoktrineres eller belæres med en forfejlet, stereotyp retorik.

Vi stiller spørgsmålet om, hvilken indflydelse den hadefulde retorik der har fundet plads i Folketinget er kommet til at spille for almenvellet.

Den har været med til at legitimere den hadefulde og diskriminerende retorik i hele samfundet. Den betyder, at vi kommer til at se optøjer, som vi så det ved folketingets åbning, hvor Sikandar Siddiques familie blev udsat for overgreb og tilråb som "tag hjem" m.v. En skamlet.

Det optrin beklagede statsministeren. Hun blev vidne til, hvor "langt væk" vi er nået i vores behandling af medborgere med anden etnisk oprindelse end dansk.

Det er ikke ligegyldigt hvilket "sprog" vores politikere tager i deres mund. De har åbnet for en ildelugtende skraldespand, som kunne lugtes forleden foran Christiansborg. Den dagsorden har legitimeret et menneskesyn som ingen sand demokrat kan stå inde for.

Det er på tide at standse det menneskesyn, der har legitimeret de kampråb, som alene kunne høres fra nazisterne i 1990`erne. Det gælder både statsministeren med sine negative "indvandrerdreng" og "indvandrerkvinder" og ikke mindst udlændingeministeren med sine kategoriseringer af værdige og ikke-værdige samfundsmedlemmer.

Kan det passe, at vi er blevet et land, hvor den socialdemokratiske regering styrer direkte mod "Nationen først" og udlændinge ud?

I Demos vurderer vi i dag, at det ikke længere alene er højreekstreme kræfter; som nazister, erklærede racister samt nationalkonservative, der sætter den racistiske dagsorden i Danmark. De regeringsbærende partier har taget deres tankegang og propaganda til sig i et omfang, vi aldrig troede muligt. Racisme og diskrimination er blevet gjort til mainstream politik og menneskerettighederne bøjes efter, hvordan vinden blæser og om du er af vestlig eller ikke-vestligt oprindelse.

Udlændinge ud: Mathias Tesfayes "reovering" af asylsystemet. Hold jer fra Danmark!



Billedtekst. Mattias Tesfaye hyldede forleden Rwanda for at gå 'forrest i forhold til, at Afrika skal løse sine egne problemer. "Det fortjener ros". Et hvert land må beskytte deres grænser med mure og pigtråd mener regeringen. Men det skal ledsages af massiv nødhjælp til konflikt- og nærømråder. Derfor vil Danmark betale Rwanda for at opbygge asylcentre i landet så flygtninge og migranter kan blive der i stedet for at sætte mod Europa. Men at vælge et samarbejde med autoritære regeringer, der bruger vold og undertrykkelse mod sit eget folk og mod flygtninge vil være med til at forværre problemet for flygtninge og for Danmark.

På billedet ses Mattias Tesfaye og Flemming Møller Mortensen på besøg i Rwanda, hvor de indgår en 'hemmelig aftale med landets 'Minister of State', Manasseh Nshuti, der ser stort på menneskerettigheder. Foto: Rwandas udenrigsministerium. Kilde okt. 2021. Altinget.



Demos Butik og Dokumentationsgruppe 2021

Vi bekæmper racisme og diskrimination

Vi arbejder for international solidaritet.

Demos er en socialistisk forening: Fra 1968 - 2021.

Butikken har åbent ma-torsdage 4 dage om ugen fra kl. 17-19.00. Vi kan altid nås på mail eller telefon.

Du kan støtte vores arbejde på mobile pay 68415.

Mail: Demos@Demos.dk tlf.35351212 (evt. Viderestilling)

Adressen: Elmegade 27 kld. (v. hjørnet på Skt. Hans Torv.) 2200 Kbh.N.